

DE GRIMBERGSE JOGGER - Januari 2008

INHOUD

DE GRIMBERGSE JOGGER - JANUARI 2008	2
INHOUD.....	2
NIET VERGETEN.....	3
NIEUWJAARSBOODSCHAP.....	4
DE GODDELIJKE JOGGINGCLUB (GJC).....	6
GODDELIJKE JOGGINGCLUB ?	8
LIDGELD BETALEN = (T-)SHIRT ?	10
VERLICHTING PRINSENBOS	10
UITSTAPPEN.....	13
NIEUWE JOGGINGCURSUS.....	13
KERSTMARKT	13
ATTESTEN.....	14
ALGEMENE VERGADERING	15
10 JAAR = 20 JAAR.....	15

NIET VERGETEN...

Jog-it

Vrijdag 14 maart 2008
Algemene Vergadering

20 april 2008
Uitstap naar Hallerbos

ONZE BESTE WENSEN
VOOR EEN SCHITTEREND 2008

NIEUWJAARSBOODSCHAP

Op zondag 6 januari 2008 hielden wij ons traditionele nieuwjaarsreceptie in de Grimbergse Charleroihoeve. Het blijft nauwelijks te geloven maar na een volledig grijze en doorregende week waren de weergoden ons de zoveelste keer goed gezind. We genoten een stralende zondagachtend. Omwille van de gevreesde modder - na de regen van de afgelopen dagen - werd het traditionele vliegveldparcours wat gewijzigd maar dat kon de pret zeker niet bederven.



Veerle had met haar al gekende organisatietalent een volledig nieuwe cateringploeg opgezet en het dient gezegd: ze mogen voortdoen want zijn met glans geslaagd. Ten bewijze enkele foto's hierna. Op zijn minst even goed als de voorbije jaren. Een dikke proficiat.

Even zag het er naar uit dat dit misschien wel de soberste receptie uit onze geschiedenis

ging worden. Niks dan glazen met water en fruitsap, onze coach die alcoholvrije schuim(wijn) schonk... Was onze club dan toch op het slechte pad ?



Een paar tafels verder klaarde de situatie gelukkig op en werd er ook wat anders geschonken. Voor de liefhebbers waren de intussen beroemde blauwe flessen ook weer terug.



Zoals elk jaar was het natuurlijk weer wekenlang reikhalzend uitkijken naar de jaarlijkse speech van Georges. En hij had het dit jaar over een droom...

Een droom met heel wat ingrediënten:

- **ambitie**, want hij zag zowaar een jogginguitstap met 4 volle bussen...
- **gevaar en onheil**, want zowat de ganse Grimbergse joggingclub verongelukte op de Brusselse ring...
- **fictie**, want bij dat ongeval met 4 bussen tegelijk was er op de hele Brusselse ring geen enkele andere auto te zien...
- **religie**, want de volledige joggingclub bestond alleen nog maar uit actieve katholieken die allemaal zonder uitzondering naar de hemel vlogen...
- **sex** (hoort er altijd bij), want Georges droomde alle (vooral jonge)

joggers en (vooral) joggerinnen poedelnaakt bij Sint-Pieter...

- **seksistisch**, want volgens Georges hebben diezelfde joggerinnen het onder mekaar alleen maar over 'de was en de plas'; iemand noemde dat tijdens de receptie zelfs "falocratisch"...

- **medische inventiviteit** want bij de mannelijke joggers hoorde Georges in zijn droom alleen praten over prostates...

- **filosofie** wanneer Georges zijn theorieën over finaliteit en ... uit de doeken deed...

- **spanning**, want hoe zou dat hemelbezoek aflopen?

- **wijsheid**, want zelfs tot in de hoogste regionen weet men dat onze club gewoon de beste ter wereld is...

- een (un)happy end, want Georges werd (te vroeg) wakker.



Hierna volgt voor de afwezigen (die nu zeker ongelijk hadden) nog eens de tekst van Georges nieuwjaarswensen. Noteer vanwege de redactie alvast : een vrolijk en gezond 2008 met veel gezellige en ontspannende jogging-kilometers.

DE GODDELIJKE JOGGINGCLUB (GJC)

Onlangs droomde ik dat we met de GJC (Grimbergse Joggingclub) op uitstap zouden gaan naar het Hallerbos.

Zoals gewoonlijk begon onze trainer Marc zeer vroeg met de aankondiging, want volgens hem zijn de joggers nogal verstrooid als hij iets uitlegt en bovendien onthouden ze niet lang.

Ik heb hem al gezegd dat de joggers geen kleine kinderen zijn maar je weet, als hij iets in gedachten heeft...

Enfin, in dit geval hadden zijn herhalingen geen succes: er kwam maar weinig reactie en inschrijvingen. Ook na verhalen van ontluikende hyacinten en schuimende kriek bleek er totaal geen interesse te zijn.

Tot een week voor de uitstap de situatie ineens omsloeg en ineens alle joggers mee wilden ... **vier grote bussen** vol!

We konden het allemaal nog geregeld krijgen en de dag van de uitstap was het een prachtig lenteweer. Op de parking van het Prinsbos heerste die morgen een uitgelaten sfeer. De vrouwen stonden in groepjes en vertelden enthousiast over de **was en de plas** en de mannen stonden ook samen en vertelden ambitieus over de sportieve prestaties die ze gingen neerzetten.

Om 9 uur stipt, zoals gewoonlijk, reden de bussen de parking af richting Ring.

Op de Ring was er totaal geen verkeer en vlot reden we richting Halle.

En toen gebeurde het drama: een groot accident waarin de vier bussen betrokken waren en **alle joggers waren dood**.

Ja, het is niet te geloven, maar alle joggers waren dood!

Vraag me niet hoe het gebeurd is want ik was met de voorzitter aan het babbelen. Ineens voelde ik een harde klap, dan volgde een heldere flits, ik werd meegezogen in een lange tunnel en toen verloor ik het bewustzijn.

Toen ik terug bij bewustzijn kwam wist ik eerst niet waar ik was, doch al snel besepte ik dat ik, samen met de andere joggers, aan de hemelpoort stond.

Echter tot mijn grote verbazing was het daar niet zoals ik het me altijd al had voorgesteld.

Ten eerste dacht ik dat er aan de hemelpoort grote selecties zouden gebeuren.

De vrouwen die hun man onder de sloef hadden gehouden naar hier en degene die niet getrouwd geweest waren naar daar.

Of, de mannen die ooit een scheve schaats hadden gereden naar links en diegene die niet kunnen schaatsen naar rechts.

Maar nee, geen grote selecties, alle joggers stonden daar rustig in groep.

Ten tweede dacht ik dat we aan de hemelpoort - op het uur van de waarheid - in ons blootje, in onze "puur natuur" zouden staan.

Maar nee, de joggers stonden daar niet in hun "puur natuur" maar met al hun joggingkleden aan.

Toen ik naar al die jonge jogsters stond te kijken dacht ik spontaan: "Toch wel spijtig van die puur natuur...".

Bij nader toezien zag ik dan dat alle joggers een andere leeftijd hadden gekregen en ik dacht hardop: "Wat is dat hier allemaal?!?".

Plots voelde ik een hand op mijn schouder en een diepe stem zei: "Ik zal het U uitleggen ondervoorzitter".

Ik schrok, het was Sint Pieter die volgende uitleg gaf: "De leeftijd waarmee men door het eeuwige leven gaat noemt men de "finaliteit".

In functie van de talenten waarmee je geboren wordt krijg je per goede daad een aantal punten, hoe meer punten, hoe optimaler uw "finaliteit". Iemand met veel punten heeft een goede "finaliteit" en zal als jonge mens in de fleur van zijn leven door de eeuwigheid gaan; iemand met weinig punten zal een slechte "finaliteit" hebben en bijvoorbeeld als oude mens met vele mankementen door het eeuwige leven gaan".

De "finaliteit", daar had ik nog nooit van gehoord!

Nadenkend zei ik: "Hoe meer goede daden, hoe meer punten"

"Ja," zei een ongeduldige Sint Pieter, "dat is zoals bij de Grimbergse Joggingclub, hoe meer ge komt lopen, hoe meer knipjes in uw kaart".

"Maar Sint Pieter," zei ik verwonderd "U kent de Grimbergse Joggingclub?".

"Natuurlijk ken ik de Grimbergse Joggingclub" zei Sint Pieter, er nors aan toevoegend: "het werd trouwens hoog tijd dat we jullie hebben laten overkomen".

"Pardon?" vroeg ik geschrokken, "waarom?"

"Ik zal het U uitleggen ondervoorzitter" zei Sint Peter terug: "Ge weet toch dat er in de hemel alle dagen rijstpap wordt gegeten".

"Ja, met gouden lepeltjes" antwoordde ik.

"Het probleem is dat er teveel rijstpap wordt gegeten en dat de conditie van de hemelbevolking niet is wat ze zou moeten zijn" vervolgde Sint Pieter.

"Ons Heer heeft me opgedragen om hier dringend en snel iets aan te doen door de hemelbevolking te laten joggen. In plaats van zelf een joggingclub op te richten hebben we beslist om een club te laten overkomen van de wereld. We hebben direct alle joggingclubs gescreend en geëvalueerd: hebben ze een goed bestuur, hebben ze goede trainers, hebben ze een website en een krantje, kunnen ze feesten organiseren?"

En finaal is de GJC daar als beste uit gekomen! Daarenboven kunnen we zelfs het logo behouden! In plaats van de Grimbergse Jogging Club zijn jullie voortaan de **Goddelijke Jogging Club**.

De GJC verkozen tot de beste joggingclub ter wereld!

Ik moet zeggen dat ik door een gevoel van fierheid werd bevangen. Een beetje ijdel en op zoek naar bevestiging wou ik nog wat extra details vragen aan Sint Pieter toen ik onze trainer hoorde roepen: "Kom, kom, 't is tijd en niet te vlug vooraan!"

Al joggend zijn we dan de hemelpoort binnen gelopen.

Hoe het verder is verlopen kan ik niet zeggen want toen ben ik wakker geworden.

Vrienden,

Van de meeste dromen kan ik niet veel verder vertellen, maar van deze herinner ik me elk detail.

Al heb ik U niet gezien in uw "puur natuur", ik heb elk van U gezien in zijn "finaliteit" en ik moet U zeggen dat er een paar verrassingen bij zijn!

Maar die kan ik uiteraard niet vertellen want dit is iets tussen mij en Onze Lieve Heer. Ik zal het bewaren als een biechtgeheim.

Dus ... kom het mij niet vragen want ik zeg het niet, maar weet het wel!



Verder herinner ik me nog zeer goed dat Sint Pieter ons heeft laten overkomen omdat de GJC de beste joggingclub ter wereld is.

Daarom zou ik willen eindigen met de oproep: "Vrienden, blijf joggen en besef dat je al joggend ooit nog in de hemel geraakt"!

GODDELIJKE JOGGINGCLUB ?

Aansluitend op de gesmaakte speech van Georges ving onze redactie tijdens de receptie toch wel enkele kritische geluiden op...

Vooreerst hadden heel wat leden toch wel wat vragen :

- Gaan we op 20 april wel naar het Hallerbos durven rijden ?
- Toch zeker niet met de bus...
- Als er abnormaal weinig verkeer op de Ring blijkt te zijn geven we de chauffeur terstond opdracht om rechtsomkeer te maken.

Verder hoorden we natuurlijk speculaties allerhande:

- Hoe oud zou onze coach in de hemel wel zijn ?
- En onze voorzitter ?
- Ook Petra kunnen we ons toch niet voorstellen als een oud vrouwtje...

Diverse bestuursleden zagen onze club al direct in een heel andere gedaante...



Ons logo zou er voortaan ongeveer zo gaan uitzien

We moeten direct beginnen bouwen aan een nieuw clubhuis. Iets in de stijl van...



Op onze recepties wordt voortaan gedronken uit



Dit worden de nieuwe wegwijzers in het Prinsenbos



Uw krantje verschijnt voortaan in een aangepast formaat.



Onze coaches moeten eveneens hun stijl wat aanpassen:



Ziehier een impressie van onze coach Marc



De nieuwe outfit van onze voorzitter ?



Ook Petra zal in een andere gedaante verschijnen ...

De nieuwe wintermutsen (voor iedereen die zijn lidgeld tijdig betaalt).



LIDGELD BETALEN = (T-)SHIRT ?

Einde december had het grootste deel van onze leden zijn jaarlijks lidgeld voor het kalenderjaar 2008 betaald. We waren toen al met z'n 150. Ben jij nog bij het kleinste deel? Hoog tijd dan om je lidgeld in orde te brengen. Tot 15 december kon je voor 5 euro extra een mooi zwart Kalenji shirt bijbestellen. Daarvoor is het dus iets te laat. Je betaalt dus best het gewone lidgeld van 50 euro. Rekening nummer van de club is 001-2981181-59.

Wil je alsnog zo'n Kalenji-shirt ? Voor 10,euro kan je dat voortaan bij onze materiaalmeester Wim aankopen. Nog steeds een koopje !

VERLICHTING PRINSENBOS

We weten het intussen allemaal: onze Grimbergse gemeentelijke soap is effectief goed afgelopen.

Ons Bourgondische clubbestuur heeft bij deze gelegenheid het initiatief genomen om de **inhuldiging** van deze verlichting op te luisteren met een **feest annex receptie!** We hielden samen met (een gedeelte van) de andere Grimbergse sportclubs een fakkelloop door het nog donkere bos waarna feestelijk de nieuwe verlichting werd aangestoken.



Na deze nachtelijke maar heldere jogging werd door het gemeentebestuur een receptie aangeboden in de cafetaria van de voetbalclub in de tribune van Prinsenbos. Met onze hartelijke dank uiteraard. De Grimbergens vloeiden rijkelijk.

Ook de pers had duidelijk oog voor dit evenement. Een paar fotogenieke bestuursleden grepen in deze politiek woelige tijden de kans om zich in de picture te joggen, weze het dan in het donker...

Nieuwe lampen voor Prinsenbos

GRIMBERGEN – Het joggen in het Grimbergse Prinsenbos is er sinds vrijdagavond weer wat gezelliger op geworden. Om 19 uur werd immers de nieuwe verlichting rond het loopparcours feestelijk ingehuldigd. De investeringen voor de lichten werd gedaan door het gemeentebestuur van burgemeester Eddy Willems, maar dat kon natuurlijk rekenen op de enthousiaste steun van verschillende sportclubs. Heel wat joggers stonden vrijdagavond klaar om het nu helder verlichte parcours gezellig in te lopen. Zowel leden van de sportclubs als fervente hobbylopers waren welkom, ook op de receptie. (BDC)



Het joggen is weer wat gezelliger.

We vermelden hieronder de speech die onze coach met wat trillende stem afstak in naam van de verenigde sportieve gebruikers van het Prinsenbos:

"Geachte dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden,
Beste Sportvrienden,

Tijdens een inhuldiging waarop zo ongeveer 60 liter Grimbergen kan gedronken worden zonder het fruitsap mee in rekening te nemen, horen geen lange toespraken. Ik zal het dus kort houden.

In naam van alle huidige en toekomstige actieve Prinsenbosgebruikers (bedoelt hij hier echt sportieve of ook andere "actieve"



bosbezigheden ?) wens ik in eerste instantie de besturen van de atletiekclub AK Grimbergen, de basketclub BC Grimbergen; de voetbalclub KSC Grimbergen, de triathlonclub TTG, de volleybalclub Grivok en de joggingclub De Grimbergse Joggingclub te bedanken voor hun gezamenlijk initiatief te ijveren voor een verlichte omloop in dit prachtige Prinsbos.

Het feit dat er vanaf nu zowel in de zomer als in de winter wandelaars, joggers en competitiesporters, al dan niet in clubverband, soms komende van ver buiten onze gemeente, dag in dag uit hier welkom zijn om aan hun conditie te werken, kan enkel bijdragen tot het positieve imago van onze mooie gemeente. Zo'n verkeersvrij, zachtlopend en degelijk verlicht pad is voor vele actievelingen goud waard.

De verlichting van de 1450m lange omloop is een feit. Dit kon enkel gerealiseerd worden dank zij de Grimbergse bevolking, op democratische wijze vertegenwoordigd door ons gemeentebestuur. Bedankt mijnheer de burgemeester, bedankt dames en heren schepenen en gemeenteraadsleden voor deze lichtgevende realisatie.

Een bijzonder woordje van dank wil ik toch richten tot de politieke motor van dit project, zijnde de heer Chris Selleslagh, schepen van openbare werken, informatica en nieuwe media, die ondanks zijn ruime ervaring in dit dossier toch blijkt heeft gegeven van jeugdig dynamisme. Bedankt, Chris.

Ik hoop van harte dat ook deze realisatie, mede dankzij de voortdurende inzet van verschillende sportverenigingen mag bijdragen tot een nog beter Grimbergen".



De echte voortrekker van dit verlichtingsproject - onze eigen geachte voorzitter Guy Bulens - konden we hier als initiatiefnemende club natuurlijk niet al te zeer in de schijnwerpers plaatsen. Dat werd echter bij de eerstvolgende zondagtraining in intiem clubverband goedge maakt. Een daverend applaus was zijn verdiende beloning.

UITSTAPPEN

Noteer verder ook al maar in je agenda:

- Zondag 20 april 2008 staat de traditionele Hyacinten-uitstap naar het Hallerbos op het programma. Als dat maar goed komt...
- ...

NIEUWE JOGGINGCURSUS

Vanaf zondag 16 maart 2008 starten we weer met een nieuwe joggingcursus. Hopelijk slagen we er ook dit jaar weer in om in al het "start-to-run" geweld van de jongste jaren opnieuw een mooie lichter beginnende joggers aan te trekken. Onze unieke coaches zullen in elk geval weer hun beste beentje voorzetten.

KERSTMARKT

Het weekend van 8 en 9 december was er opnieuw de Grimbergse kerstmarkt, dit jaar de 20^{ste} editie, een soort lustrum dus, en daar zijn we bij onze club goed in... Onze stand was dan ook uitbundig versierd met mooie affiches van de hand van Chris met als centraal thema (met enige dichterlijke vrijheid) "20 jaar Kerstmarkt, 10 jaar Joggingclub". Naast de traditionele sfeerartikelen zoals handschoenen, sokken en kersenpitkussens moest onze kas het natuurlijk vooral hebben van de jeneververkoop.

Daarbij droom je dan van romantische Oostenrijkse toestanden met vrieskou en sneeuw. Niet dus... Echt Belgisch hondenweer hadden we aan ons been.



Niet echt veelbelovend!

Maar wat bleek na de Kerstmarkt? Al bij al was het resultaat niet zo slecht als in de gegeven omstandigheden verwacht kon worden. Mede dankzij de opmerkelijke



inspanningen van een groot deel van ons clubbestuur tijdens een uitvoerige apero-sessie na de zondagse jogging. Een tourneetje of 10 later was onze kerstkas naar schatting voor een dikke 200 euro extra gesponsord. Bij het diner thuis was dan ook wat minder wijn nodig dan gewoonlijk en de zondagmiddagdutjes zullen wel wat langer uitgevallen zijn.

Vanaf 20 uur waren de meeste van die bestuursleden - nog steeds in striemend regenweer - al weer in de weer met de afbraak van onze winkel. En onze secretaris met het tellen van zijn kas. Zoals gezegd: de ontvangsten lagen zowat de helft lager dan de voorbije 2 goeie jaargangen maar we hebben ook al slechtere edities gehad. De Grimbergse kerstmarkt blijft in elk

geval de moeite waard met een opbrengst van zowat 40 lidgelden... Dank ook aan alle clubleden die hun medewerking verleend hebben.

ATTESTEN

Heb je een attest nodig om wat centen te recupereren van je werkgever, van je mutualiteit, van nog iemand anders? Laat het ons weten. Stuur een e-mailtje naar onze secretaris (je vind de coördinaten van het ganse bestuur op de website) en bij de eerstvolgende training is je attest klaar. Hetzij voor het volgen van een eenmalige joggingcursus, hetzij voor je jaarlijkse lidgeld.

ALGEMENE VERGADERING

Op vrijdagavond 14 maart 2008 organiseren we de jaarlijkse algemene vergadering van onze club. Voor de eerste keer dus niet op een winterse november-avond maar op een lente-achtige maartavond (?). De reden daarvoor is dat sinds onze laatste statutenwijziging ons werkingsjaar samenloopt met het kalenderjaar. In maart 2008 zullen we dus even terugkijken op het voorbije 11^{de} werkingsjaar en uiteraard ook vooruitblikken op het komende jaar 2008.

Afspraak dus in zaal HS1 van de Grimbergse Charleroihoeve vanaf 19 uur.

10 JAAR = 20 JAAR

In november 2006 vierden we met onze club een spraakmakend 10-jarig jubileum in de Salons de Romree. Daar wordt inderdaad nog steeds met gloed over gesproken. In feite hebben we echter dit jaar - in 2008 - ook reden tot vieren.

Exact 20 jaar geleden - in 1988 dus - startte de toenmalige Grimbergse Atletiekclub met zijn eerste joggingcursus. Onder leiding van... Marc Goossens! Zo oud is die dus (ook) al!

Tijdens onze hiervoor vermelde Algemene Vergadering zullen een aantal "oudjes" van het eerste uur in de bloemetjes (of iets anders) gezet worden. En aangezien we destijds in 1988 in het najaar gestart zijn blijft er nog wat tijd over om misschien (eventueel, wellicht, vermoedelijk, waarschijnlijk,...) toch over een klein feestje na te denken...

Misschien iets in onze nieuwe clubstijl ?

